

# HET LEVEN

van een  
**Loser**

BEKIJK HET MAAR!



DE NUMMER EEN VAN  
DE NEW YORK TIMES  
BESTSELLERLIJST

Jeff Kinney

HET LEVEN  
van een  
**Loser**

**BEKIJK HET MAAR!**

door Jeff Kinney



De Fontein

Boeken over Bram:  
*Het leven van een Loser* (deel 1)  
*Vette pech!* (deel 2)  
*Bekijk het maar!* (deel 3)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via  
[www.hetlevenvaneenloser.nl](http://www.hetlevenvaneenloser.nl)

[www.defonteinkinderboeken.nl](http://www.defonteinkinderboeken.nl)



Oorspronkelijke titel: *Diary of a Wimpy Kid - The last straw*  
Verschenen bij Amulet Books, een imprint van Harry N. Abrams, Inc.  
Wimpy Kid text and illustrations copyright © 2009 Wimpy Kid, Inc.

DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™, and the Greg Heffley design™  
are trademarks of Wimpy Kid, Inc. All rights reserved.

Voor deze uitgave:  
© 2011 Uitgeverij De Fontein, Utrecht  
Vertaling: Hanneke Majoor  
Omslagafbeelding en illustraties: Jeff Kinney - Wimpy Kid, Inc.  
Omslagontwerp en grafische verzorging: Hans Gordijn

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 261 9539 6  
NUR 283, 284

## JANUARI

### Nieuwjaar

Aan het begin van het jaar moet je toch altijd een lijst met 'goeie voornemens' maken om 'een beter mens' te worden?

Nou, het probleem is, ik vind het moeilijk om iets te bedenken waarmee ik mezelf kan verbeteren, want ik ben eigenlijk al een van de beste mensen die ik ken.

Dus ik heb dit jaar het goede voornemen dat ik **ANDEREN** ga helpen een beter mens te worden. Nou, ik kom er wel achter dat sommige mensen het helemaal niet waarderen als je ze probeert te helpen.



Ik had al gelijk door dat de anderen hier in huis zich heel slecht aan HUN goeie voornemens houden.

Mam zei dat ze vandaag zou beginnen met fitness, maar ze heeft de hele middag tv zitten kijken.

En pap zei dat hij op een streng dieet zou gaan, maar na het eten betrapte ik hem in de garage, terwijl hij zich vol stond te proppen met brownies.



Zelfs mijn kleine broertje Max hield zijn goeie voornemen niet vol.

Vanochtend zei hij dat hij een 'gote jonge' is en dat hij zijn speen wegdeed. Toen gooide hij zijn favoriete speen in de vuilnisbak.



Nou, DAT goeie voornemen duurde nog niet eens een MINUUT.



De enige in ons gezin die geen goeie voornemens heeft gemaakt is mijn oudere broer Rick, en dat is nou jammer, want zijn lijst had wel twee kilometer lang moeten zijn.

Dus ik bedacht een plan om Rick te helpen een beter mens te worden. Ik noemde mijn plan 'Drie slag en je bent uit'. Ik zou iedere keer een kruisje op zijn kaart zetten als hij iets stoms deed.

Nou, Rick had al drie keer slag te pakken voor ik kon besluiten wat 'je bent uit' betekende.



Hoe dan ook, ik begin me af te vragen of ik MIJN goeie voornemen ook maar zal laten schieten. Het is een boel werk en ik heb eigenlijk nog niks bereikt.

Bovendien, toen ik mam voor zowat de miljardste keer zei dat ze niet zo hard op die chips moest kauwen, zei ze iets heel zinnigs. Ze zei: 'We kunnen niet allemaal zo perfect zijn als JIJ, Bram.' En als ik afga op wat ik tot nu toe heb gezien, denk ik dat ze gelijk heeft.

Donderdag

Pap gaat het nog een keer proberen met dat dieetgedoe en dat is slecht nieuws. Hij heeft nu al drie dagen helemaal geen chocola gegeten en hij is al die tijd al SUPER sjaggie.

Laatst maakte pap me wakker om naar school te gaan en toen viel ik per ongeluk weer in slaap. Gelooft me: die fout maak ik NOOIT meer.



Het probleem is dat pap me altijd wakker maakt terwijl mam onder de douche staat en dan weet ik gewoon dat ik nog zeker tien minuten heb voor ik echt mijn bed uit moet komen.



Gisteren bedacht ik een slimme manier om nog wat langer te kunnen slapen zonder pap kwaad te maken. Toen hij me wakker had gemaakt, nam ik al mijn dekens mee naar de gang en wachtte voor de badkamer op mijn beurt onder de douche.

Toen ging ik boven op het verwarmingsrooster liggen. En terwijl de ketel stond te draaien, was het daar nog FIJNER dan in mijn bed.



Jammer genoeg draaide de ketel maar vijf minuten per keer. Dus als de ketel uit was, lag ik daar gewoon op een koud stuk metaal.

