

# De piraten van Scheurbuikstrand

vertaald door Bette Westera



JONNY DUDDE

Het dorp waar Sanne woonde – Suf-aan-Zee – lag aan een baai.  
Het was er in de wintermaanden koud en nat en saai,



maar in de zomer waren er een heleboel toeristen.  
Behalve op de kaai, waar Sanne vaak naar flessen viste.





Het waren groene flessen  
en er zaten briefjes in  
van Sammie (die op zee zat)  
aan zijn flessenpostvriendin.

En Sanne stuurde briefjes terug.  
In groene flessen dus,  
want Sammie had geen telefoon  
en ook geen brievenbus.

Lieve Sanne,  
Wij zijn met ons piratenschip op weg naar Scheurbuikstrand.  
Daar ligt de schat van Dwaze Dries begraven.  
Zorg dat je morgenochtend klaarstaat op de kaderand,  
dan mag je mee, dan gaan we samen graven!

Kusjes, Sammie

xxx

