

Rachel Renée Russell

Dagboek
van een
MUTS

DRAMA VOOR DE CAMERA



in samenwerking met
Nikki Russell en Erin Russell



UITGEVERIJ
De Fontein
JEUGD

www.defonteinkinderboeken.nl

www.graphic-novels.nl

Zevende druk, 2010

Oorspronkelijke titel: *Dork Diaries – Tales from a Not-So-Glam TV Star*

Verschenen bij Aladdin, een imprint van Simon & Schuster

© 2014 Rachel Renée Russell

Voor deze uitgave:

© 2015 Uitgeverij De Fontein, Utrecht

Vertaling: Mechteld Jansen

Omslagafbeelding en illustraties: Rachel Renée Russell

Omslagontwerp: Hans Gordijn, Baarn

Grafische verzorging: P11projecten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 261 3756 3 (e-book 978 90 261 3757 0)

NUR 203, 204

ZATERDAG 1 MAART

OMG!! Ik kan nog steeds BIJNA niet geloven wat er gisteren is gebeurd!! DRIE totaal-fantastisch-compleet-ongelofelijk-opwindend-geweldige dingen!!

Totaal-fantastisch-compleet-ongelofelijk-opwindend-geweldig ding nummer 1: IK BEN NAAR HET VALENTIJSFEEST GEWEEST!! 😊 IEIEIEE!

JA! Het was de meisjes vragen de jongens. En op het allerlaatste moment durfde ik EINDELJK mijn geheime liefde Brandon mee te vragen!

Totaal-fantastisch-compleet-ongelofelijk-opwindend-geweldig ding nummer 2: IK BEN TOT VALENTIJSPRINSES GEKROOND!! 😊 IEIEIEEEEE!!

Ik snap nog steeds niet hoe dat nou kon. Maar het is echt gebeurd! Mijn TIARA is het bewijs!!

IK, MET MIJN SCHITTERENDE TIARA VAN
GISTERAVOND NOG OP!





Hij is de beroemdste tv-producer van de HELE WERELD! En hij presenteert mijn FAVO tv-show, een realityprogramma/talententraining genaamd...

15 Minutes

OP
FANNE

IEIEIEEEEEEEEE ☺!!

Moet even opnemen!

Ik heb de hele week voorjaarsvakantie, dus ik heb nog
zeeën van tijd. Ik schrijf de rest...

LATER!!! ☺!

ZONDAG 2 MAART

OMG! Zaterdagavond was een NACHTMERRIE!!

Hoe erg het was? ZO ERG dat het koude zweet me uitbreekt en ik traumatische flashbacks krijg als ik er alleen maar over schrijf.

AAAAAAAAAAAAHHHH! Dat was ik, terwijl ik gilde!!
Sorry!! Ik. Moet. Niet. Zo. Gillen! Hoe dan ook...

Ik kan haast niet geloven dat ik mezelf zo
VERSCHRIKKELIJK in de nesten heb gewerkt!

Ik ging me al afvragen of je in de GEVANGENIS een dagboek mag hebben! Want daar zou ik terecht komen. Nee, SERIEUS!! Ik was al bijna gearresteerd! 😞 Maar deze dame gaf zich mooi niet zonder slag of stoot over!

En daarmee bedoel ik dat ik heb gekeken of ik ergens uit een raam kon klimmen, op een smalle richel kon gaan zitten, aan mijn vingertoppen aan de rand kon gaan hangen en me dan van vijfhoog naar beneden kon laten vallen... zonder op het parkeerterrein uit elkaar te SPATTEN!



Hmm...

Misschien... toch maar NIET!! ☹️