

HET LEVEN

van een
Losser

GEDUMPT

DE NUMMER EEN VAN
DE NEW YORK TIMES
BESTSELLERLIJST



Jeff Kinney

MAART

Maandag

Mam zegt steeds dat vrienden komen en gaan maar dat familie voor altijd is. Nou, als dat waar is krijg ik het nog zwaar te verduren.



Ik bedoel, ik hou heus wel van mijn familie, maar ik weet niet of we bij elkaar moeten WONEN.

Misschien wordt het later beter, als we allemaal een eigen huis hebben en elkaar alleen met de feestdagen zien, maar nu is het een beetje link hier.



Het verbaast me wel dat mam zo blijft doordrammen over 'familie', want zelf kan ze niet echt goed met haar zussen overweg. Misschien denkt ze dat het bij mij en mijn broers anders gaat als ze de boodschap steeds blijft herhalen, maar als ik haar was zou ik er niet op rekenen.

Volgens mij probeert mam me gewoon een beetje op te vrolijken vanwege dat gedoe met Theo. Vanaf het moment dat hij bij ons in de straat kwam wonen was Theo mijn beste vriend, maar de laatste tijd is er veel veranderd.

En dat komt allemaal door een MEISJE.



Geloof me, de allerlaatste van wie ik dacht dat hij een vriendinnetje zou krijgen was THEO.

Ik dacht altijd dat IK een relatie zou krijgen en dat Theo dan die vent zou zijn waar iedereen medelijden mee had.



Ik moet toegeven: het is knap van Theo dat hij een meisje heeft gevonden dat hem leuk vindt. Maar ik hoef er niet BLIJ mee te zijn.

In de goeie ouwe tijd waren ik en Theo altijd samen en deden we precies wat we zelf wilden. Als we zin hadden om bellen in onze chocolademelk te blazen, dan deden we dat.



Maar nu, met een meisje erbij, is alles TOTAAL anders.



Waar Theo gaat, gaat zijn vriendinnetje Anouk. En zelfs als ze er NIET is, LIJKT het alsof ze er wel is. Afgelopen weekend vroeg ik of Theo bij mij kwam logeren, dan waren we weer eens met z'n tweeën. Ik probeerde lol te maken, maar na een uur of twee gaf ik het op.



En als die twee in dezelfde ruimte zijn, is het zelfs NOG erger. Sinds Theo en Anouk verkering hebben lijkt het wel alsof Theo niet eens meer zijn eigen MENING heeft.



Ik hoopte eerst nog dat het over zou waaien en dat alles snel weer gewoon zou worden, maar zo te zien is het einde nog lang niet in zicht.



Volgens mij IS het al te ver gegaan. Ik zie kleine veranderingen bij Theo, in hoe hij zijn haar kamt en wat voor kleren hij aanheeft. En REKEN MAAR dat Anouk daarachter zit.



Maar IK ben al die jaren Theo's beste vriend geweest, dus als iemand hem mag veranderen, ben IK dat.

Hoe kan het dat je eerst iemands beste vriend bent en dan gewoon aan de kant wordt gezet? Ik snap het niet, maar zo is het wel gegaan.

Afgelopen winter hadden ik en Theo een stel sneeuwballen in mijn vriezer gestopt, zodat we een sneeuwballengevecht konden houden als het lekker weer werd.



Nou, gisteren was de eerste mooie dag in tijden, maar toen ik naar Theo's huis ging deed hij net alsof hij zich te goed voor me voelde.



Het rare is, ik ben oprecht aardig tegen Anouk geweest, maar ZIJ mag MIJ niet. Vanaf het moment dat ze verkering hebben probeert ze een wig tussen mij en Theo te drijven.

Maar als ik er met Theo over probeer te praten, krijg ik steeds hetzelfde antwoord.



Ik wou dat ik Theo eens goed de waarheid kon zeggen, maar dat KAN niet, want zonder hem kom ik het schooljaar niet door.

Ik heb Engels van meneer Bleeker en hij wil dat we al ons huiswerk aan elkaar schrijven. Maar ik krijg pijn in mijn hand als ik te lang moet schrijven, dus ik betaal Theo om het voor me te doen: hij krijgt een cracker met pindakaas voor elke bladzijde die hij overschrijft.



Maar als ik mijn huiswerk ZELF moet gaan schrijven is het handschrift niet meer hetzelfde, en dan komt meneer Bleeker erachter.

Dus ik zit vast aan Theo tot ik iemand heb gevonden die net zo schrijft als hij en die ook van crackers met pindakaas houdt.

Maar het grootste probleem met die hele Anouk-toestand is niet het huiswerk voor Engels, het is de weg naar school. Ik en Theo liepen elke ochtend samen naar school, maar nu gaat hij eerst Anouk ophalen en loopt dan met HAAR naar school.



Dat is om MEERDERE redenen een probleem.
Ten eerste hebben ik en Theo de deal dat hij als
verkenner vooruitgaat om de hondenpoep op de
stoep op te sporen. En die regeling heeft me al
een FLINK aantal keren gered.



Er is ook een hond die een pesthekel heeft
aan mij en Theo, dus we moeten extra op onze
hoede zijn als we langs dat huis komen. Het is
een ontzettend gemene rottweiler, Rebel heet-
ie. Hij kwam steeds zijn tuin uit en zat ons dan
achterna.



Zijn eigenaar moest een elektrisch hek neerzetten om Rebel in de tuin te houden. Nu kan de hond ons niet meer achterna zitten, want als hij één stap buiten de tuin zet, krijgt hij een schok.



Sinds ik en Theo dat van die halsband hebben ontdekt, hebben we een boel lol met Rebel.



Maar toen kwam Rebel erachter dat hij alleen een schok krijgt als zijn HALSBAND buiten de tuin komt.

En als ik Theo niet had gehad om me te waarschuwen, dan was ik inmiddels echt wel een keer op een van Rebels landmijnen getrapt.



Ik baal er nog extra van dat Theo niet meer met me meeloopt omdat de leraren ons zo tegen het einde van het schooljaar met een heleboel huiswerk opzadelen.

Dat betekent dat ik elke dag bijna al mijn boeken mee naar huis moet nemen.

Mijn lichaam is er niet op gebouwd om zo'n zwaar gewicht te dragen, maar Theo is een soort pakezel, dus voor HEM is het geen probleem.



Helaas is Theo net zo bereid om ANOUKS boeken te dragen. Ik denk dat ze alleen maar verkering met hem heeft om GEBRUIK van hem te maken.

En als goede vriend van Theo vind ik dat moeilijk te accepteren.

