

HET LEVEN
van een
Loser
EEN HONDENLEVEN



DE NUMMER EEN VAN
DE NEW YORK TIMES
BESTSELLERLIJST

Jeff Kinney

HET LEVEN
van een
Loser

EEN HONDENLEVEN

door Jeff Kinney



De Fontein

Boeken over Bram:
Het leven van een Loser (deel 1)
Vette pech! (deel 2)
Bekijk het maar! (deel 3)
Een hondenleven (deel 4)
Jouw leven als Loser

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.hetlevenvaneenloser.nl

www.graphic-novels.nl



Oorspronkelijke titel: *Diary of a Wimpy Kid Dog Days*
Verschenen bij Amulet Books, een imprint van Abrams, New York
Wimpy Kid text and illustrations copyright © 2008, 2011 Wimpy Kid, Inc.

DIARY OF A WIMPY KID®, WIMPY KID™, and the Greg Heffley design™
are trademarks of Wimpy Kid, Inc. All rights reserved.

Voor deze uitgave:
© 2012 Uitgeverij De Fontein, Utrecht
Vertaling: Hanneke Majoor
Omslagafbeelding en illustraties: Jeff Kinney - Wimpy Kid, Inc.
Omslagontwerp en grafische verzorging: Hans Gordijn

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 261 3236 0
NUR 283, 284

JUNI

Vrijdag

Voor mij betekent zomervakantie eigenlijk drie maanden lang gezeur aan mijn kop.

Omdat het mooi weer is verwacht iedereen dat je de hele dag buiten bent, aan het 'lol maken' of zo. En als je níet iedere seconde buiten bent, denken ze dat er iets mis is met je. Maar eerlijk gezegd ben ik altijd meer een binnenmens geweest.

Ik breng mijn vakantie het liefst gamend voor de tv door, met de gordijnen dicht en het licht uit.



Helaas heeft mijn moeder heel andere ideeën over de perfecte zomervakantie dan ik.



Mam zegt dat het 'onnatuurlijk' is als een kind binnen zit terwijl de zon schijnt. Ik leg haar dan uit dat ik mijn huid wil beschermen zodat ik er niet zo rimpelig uitzie als zij als ik oud ben, maar dat wil ze niet horen.

Mam blijft maar proberen om me naar buiten te krijgen, naar het zwembad of zo. Maar ik heb aan het begin van de vakantie bij Theo aan het zwembad gelegen en dat pakte niet zo goed uit.

De ouders van Theo zijn lid van een golfclub met zwembad, en toen de vakantie begonnen was gingen we daar elke dag heen.



Toen maakten we de fout om Trista uit te nodigen, een meisje dat net in onze buurt was komen wonen. Ik vond het behoorlijk aardig van ons dat we ons luxe golfclubbleventje met haar wilden delen. Maar eenmaal aan het zwembad sloeg ze binnen vijf seconden een badmeester aan de haak en vergat ze ons totaal.



Ik heb mijn lesje wel geleerd: sommige mensen zullen zonder aarzelen misbruik van je maken, zeker als er een golfclub in het spel is.

Nou ja, ik en Theo waren toch beter af zonder zo'n meisje om ons heen. We zijn op het ogenblik allebei single en in de zomer kun je maar beter ongebonden zijn.



Een paar dagen geleden merkte ik dat de service op de club wat minder begon te worden. Soms was de temperatuur in de sauna een paar graden te hoog, en één keer vergat de ober bij het zwembad zo'n parapluutje in mijn smoothie te doen.

Ik meldde al mijn klachten bij Theo's vader.
Maar om de een of andere reden heeft meneer
Thorbecke ze nooit doorgegeven aan de manager.



Dat is best raar. Als ik moest betalen om lid van
een golfclub te zijn, zou ik zeker willen weten
dat ik waar voor mijn geld kreeg.

Hoe dan ook, een paar dagen later zei Theo dat
ik niet meer mee mocht naar zijn zwembad en
dat vind ik PRIMA. Ik blijf veel liever thuis,
daar heb ik airconditioning en daar hoef ik niet
bij iedere slok te checken of er geen bij in mijn
blikje fris drijft.

Zaterdag

Zoals ik al zei: mam probeert me steeds zover te krijgen dat ik met haar en mijn kleine broertje Max meega naar het zwembad. Maar het probleem is: mijn familie is geen lid van de golfclub, wij gaan naar het GEMEENTEBAD. En als je eenmaal hebt genoten van het luxe golfclubbleventje, kun je er maar moeilijk aan wennen om weer een gewone sukkel in het gemeentebad te zijn.



Trouwens, ik heb mezelf vorig jaar bezworen dat ik daar nooit meer naartoe zou gaan. In het gemeentebad moet je door de kleedkamers naar het zwembad en dat betekent dat je ook langs de douches komt, waar volwassen mannen zichzelf in het openbaar staan in te zepen.